

Intens verdrietig, maar vervuld met liefde,  
delen wij u mede dat uit ons midden is weggenomen

# Stanske Van Bree

weduwe van

## Emiel Wellens

geboren in Lier op 25 januari 1930  
en rustig ingeslapen in het wzc St.-Jozef in Kessel  
op 1 mei 2024

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen  
van Stanske op ZATERDAG 11 MEI 2024 om 11.30 uur  
in aula Erica van het afscheidscentrum Kloosterheide,  
Kesselsesteenweg 97 in Lier.

We leggen haar te ruste op begraafplaats Kloosterheide.

U kan Stanske, tot en met woensdag, nog een laatste groet brengen in  
Rouwcentrum Van den Bogaert & Joras, Antwerpsesteenweg 264 A, 2500 Lier  
na telefonische afspraak: 03 480 15 78

Rouwadres: familie Stanske Van Bree  
p/a Uitvaartzorg Van den Bogaert & Joras  
Antwerpsesteenweg 264A, 2500 Lier

Online condoleren: [www.begrafenissenvandenbogaert.be](http://www.begrafenissenvandenbogaert.be)

Dit melden u met droefheid:

Luc en Gaby Wellens - Kreydt

Franky en Patricia Van Looy - Wellens

*haar kinderen*

Carine Wellens

Wendy Wellens

Kim Van Looy en Stijn Laseur

Caithlin en Dylan

Emely

Dimitri en Inge Van Looy - Crockaerts

Ruiz

Charlien

*haar klein- en achterkleinkinderen*

haar broer, neven en nichten

Speciale dank voor de goede zorgen aan het personeel  
van wzc St.-Jozef in Kessel en aan dokter Asselbergh.